

# Ik kan u niet vergeten

René De Clercq (1877-1932)

René De Clercq (1877-1932)

*Gevoelvol*

Ik kan u niet ver - ge - ten, Mijn sim - pel lan - de -  
4  
kijn, Bij men - sen die veel we - ten, Veel heb - ben en veel  
8  
zijn. Ik heb u nooit ver - lo - ren Uit de o - gen van mijn  
12 *ff*  
ziel, Mijn dorp - ken en mijn to - ren En va - ders zin - gend  
16 *wat levendiger*  
wiel. \_\_\_\_\_ Dat zin - gend wiel van va - der, Het  
19  
bracht, met staag - ge - ruis, Den rij - ke a - vond  
22 *tegenhouden*  
na - der En 't brui - ne brood in - huis. Draait door mijn zang bij -  
26  
tij - den Een har - der ron - ken rond, \_\_\_\_\_ Het maakt in lust en  
30  
lij - den Mijn ar - men trots - ge - zond. \_\_\_\_\_